

# ÖZELLEŞTİRME PANELİ

18 AĞUSTOS 1993



**MÜSİAD**

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ  
EKİM 1993

350

DİZGİ, İÇDÜZEN  
BİRİM 532 51 79

BASKI  
PRESTİJ MATBAACILIĞI 577 09 17

ISBN 975-95370-2-8

---

# MÜSİAD ÖZELLEŞTİRME PANELİ

PANEL BAŞKANI

*EROL M. YARAR*

MÜSİAD GENEL BAŞKANI

PANELİSTLER

*PROF. DR. EMİN ÇARIKÇI*

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADI VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

*PROF DR. DENİZ GÖKÇE*

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADI VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

*ARSLAN YAMAN*

KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ (KOİ)

DAİRE BAŞKANI, ÖZELLEŞTİRME UZMANI

*SALİM USLU*

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

GENEL EĞİTİM SEKRETERİ

YER

MÜSİAD GENEL MERKEZİ

18 AĞUSTOS 1993

## ÖNSÖZ

*Gelişmekte olan ülkeler açısından asırın en önemli problemlerden biri olan KİT'lerin özelleştirilmesi konusu ülkemizde de son yıllarda en çok gündeme gelen konuların başında yer almaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerdeki –re hatta e'an hile– süre gelen batah politikeler, çok iyi niyetlerle kurulmuş olan bu kurumlarım, aslında ekonomiye çok kötü birer kambur durumunda olduklarını, ekonomiyle ilgili-ilgisiz berkes bilmektedir.*

*"Madem ki KİT'ler ülke ekonomisine bu denli sıkıntı ve zarar vermektedir, o halde buna bir neşter riymak gerekiyor" kanaatleriyle ber iktidar döneminde –özellikle iktidardakiler tarafından– çeşitli senaryolar üretilmekte, fakat bir çoğu hayata geçirilememekte iddi. Çünkü KİT'ler eslinde çok iyi bir yemlik vazifesi de görmektedir. İktidarenin nimetinden nasibini alma fırsatını yakalayamayan kadrolar menfaatler karşılığında KİT'lerin mercut kadrolarını daba da sışirevək zaten zarar eden bu kurumları şıskin personel giderleriyle iyice verimsiz ve hanıtlığa mahkum etmişlerdir.*

*Olayın teknoloji perspektifinden de durumu – bir, ikisi biriç – iyi degildir. Dünyada teknolojik gelişme çok hızlı ve acımasız bir biçimde devam ediyor. İlk teknolojiye yer bulunmamakta, koruma duvarları da fayda etmemektedir.*

*Teknolojisi geri, kadrosu ibtiyaçtan fazla, ülke savunma ve güvenliği ile de pek ilgisi olmayan KİT'lere ne kadar daba tabammıl edilmeli? Tabii ki eellsipemelidir. Zira vatan-داşın, maaşlarından turtulan vergilerin, üretmeye yanımayan, katma-değer yaratmayan yerlerde çarçur edilmesine artık tabammılleri kalmadı.*

*İste, yeni doğmuş bebeğten ibtiyara, işçiden en zenginine, özel mülteşebbişten kamuéstmine kadar, berkesi ve her kesimi ilgilendiren bu konuya MÜSİAD olarak doğru teşhis ve yerinde müdafale için uygun bir platform oluşturmak ve belirebilecek teşhisler doğrultusunda reallımkıl recepteler yazmak gereğine inananıak bir panel tətip ettik. Panelistler çeşitli kesimleri temsil etmekte, kendi zariyelerinden olaya bakarak uygulamaların yanlışlık-değrılıklarını, beklenilerini, dünyadaki başarılı uygulamalardan da örnekler vererek, ülkemiz şartlarında başarılı olmanın kriterlerini tartışmışlardır. Bundan sonraki tartışmalara da ışık tutacak olan bu paneli yayılmayı, özelleştirmeye katkısının olacağım düşünerek yapıyor, bundan sonra da çok tartışılacağı kesin olan bu konuya tuz-biber mesabesinde de olsa bir katkimız olmasından memnuniyetlerimizi ifade etmek istiyoruz.*

*MÜSİAD olarak, panelimize katılma zahmetine katkılp fikirlerini efskar-i umumiyye sunan değerli panelistlere bir kere daba teşekkür ediyor, bu tartışmalarnı ülkemizde en olumlu bir Özelleştirmenin gerçekleştirilmesinde katkısı olması temennisiyle saygıdarmızı sunuyoruz.*

**Mehmet YILDIZ**

*Yönetim Kurulu Üyesi*

*Basın ve Halkla İlişkiler Komis. Başk.*



## Erol YARAR

Panel Başkanı  
MÜSİAD Genel Başkanı

**B**ugünkü Çarşamba akşamı toplantımız diğerlerinden biraz daha farklı olarak panel şeklinde ele alınacaktır. Konumuz; Türk kamuoyunun yaklaşık 10 yıldan beri yoğun bir şekilde tartıştığı özelleştirme ile ilgilidir. Ama bugün burada "özelleştirme yapılmalı mudur, yapılmalı mudur?" diye birseyi tartışmayacağız. Çünkü özelleştirme olgusu bugün Sovyetler Birliği dahil olmak üzere devletin ve devletçi zihniyetin en hakim olduğu ülkelerde bile artık tartışılmaz bir konu haline gelmiştir.

Özelleştirmenin gerekliliği konusunda bütün dünyada bir konsensus vardır. Biz burada "özelleştirme yapılmalı mudur?" sorusundan ziyade ülkemiz şartlarında "nasıl bir özelleştirme" yapılır, sorunu tartışacağız. Nasıl bir özelleştirme uygundur? Bu konuda uzmanları buraya davet ederek tartışmayı açmak ve memleketimiz için en hayırlı çözümü zihinlerimizde ve gönüllerimizde oluşturmak için bu paneli düzenledik. Çünkü hepimizin en önde tuttuğu konu, milli menfaatlerimizin, milli değerlerimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve özelleştirmenin buna katkıda bulunmasıdır.

Dünyada, özelleştirmeye baktığımız zaman standart bir uygulama göremiyoruz. Yani her ülkenin farklı özelleştirme modellerini kendi bünyelerine göre uyguladığını görmek, bizim de bu konuyu kendi içimizde tartışma mecburiyetini ortaya koy-

maktadır. Buna çarpıcı bir iki örnek vermek gerekiyor, özelleştirmede yabancı sermayeye bakış konusu ele alındığında, Fransa ve İsviçre gibi iki ülkenin belki dünyadaki liberal ekonomi kavramına bile ters düşecek bazı özelleştirme modellerini uyguladıklarını görüyoruz. Örneğin, Fransa'da AT dişındaki ülkelerden gelecek yabancı sermayenin azami % 20 ile sınırladığını görüyoruz. İsviçre'ye baktığımızda, özelleştirilen şirketin sahipliği %100 yabancı sermaye de olsa, yönetim kurullarında 3/5 İsviçre vatandaşı bulundurmak zorunluluğu vardır. İsviçre gibi dünyada en medeni ülke diye adlandırılan, dünyamızda bankacılık sektöründe özel sektörün hakim olduğu bir ülkede, İsviçre hükümetinin yabancı sermayenin bankacılık sektörünü ele geçirmesini engellemek maksadıyla bazı kurallar getirdiğini görüyoruz. Bunlar yabancı sermayeye bakış açısından Almanya'ya baktığımızda bunun tam tersi, "kim gelirse gelsin alsun" politikası gözleniyor. D. Almanya'ya baktığımız zaman firmaların 12-13 bin tanesinin özelleştirildiğini, 18 milyar doları aşan bir yabancı sermayenin bu vesile ile ülkeye getirildiğini, D. Almanya'daki demir-çelik fabrikalarının İtalyanlara satıldığını görüyoruz. Rusya'ya baktığımızda, özelleştirme konusu henüz bir çözüme ulaşmamakla beraber, devletin elindeki bütün müesseselerin ağır sanayi içinde olmak şartıyla hepsinin özelleştirilmesi için çaba sarfettiğini görüyoruz. Ülkemizde ise az önce ifade ettiğim gibi, 10 yıldır tartışılan özelleştirme konusu esasında rakamlara bakıldığında maalesef tartışıldığı kadar netice getirmemiştir. Bizim zaten burada cevabını bulmaya çalıştığımız sorular; "Özelleştirmedeki dar boğazlar nelerdir? nasıl bir strateji uygulamamız lazı? Özelleştirmedeki ana hedef ne olmalıdır? Bu müesseseler ne şekilde değerlendirilebilir? Türkiye'nin sermaye yapısı özelleştirmeye uygun mudur? Özelleştirmeye nereden başlanmalıdır?" gibi sorular içeriyor.

Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de, bildiğiniz gibi Türkiye'de devlet bankacılık sektöründe büyük bir ağırlığa sahiptir. Yani özelleştirme dediğimizde sadece sanayi ve üretim kuruluşları değil, bankalar da çok büyük bir ağırlık kazanmaktadır.

Bugün devlet turizme de girmiştir. Bugün TURBAN'ının özelleştirilmesi önemli bir konudur. Bu-

gün Türkiye'de devletin girmediği sektör hemen hemen yok gibidir. Bütün bu konuları ayrı ayrı tartışmak saatleri olacaktır. Biz burada konuya yıllarca emek vermiş konum ve kuruluşları birlikte buraya davet etmiş olduğumuz işçilerimizi temsilen HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte bu konunun işçiler cephesinden de ele alınmasını istedik. Neticede MÜSİAD olarak özelleştirmenin memleketimize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle, konuyu tartışmaktan ziyade, memleketimize nasıl hayırlı sonuçlar getireceğini araştırmış olacağız. Kuşkusuz hepimiz için hayırı olan da budur.

Bütün bu başlıklar halinde saymaya çalıştığımız özelleştirme konusunu tartışmak üzere davet ettiğimiz misafirlerimizi de tanımak istiyorum.

Birinci misafirimiz Prof. Dr. Emin Çarıkçı Hocamız. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Bu konuda yıllarca araştırma yapmış ve eser vermiş kıymetli bir hocamız.

Diğer yanında değerli bir hocamız Prof. Dr. Deniz Gökçe, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi.

Diğer misafirimiz Sayın Arslan Yaman, Kamu Ortağlığı İdaresi'nde Özelleştirme Uzmanı ve Daire Başkanı.

Diğer misafirimiz de sayın Salim Uşlu, HAK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri. Kendisi de bu konuya önem vermiş bir değerli ağabeyimizdir. Ve ben MÜSİAD Genel Başkanı Erol YARAR bu paneli yönetip önemli sonuçlar almaya çalışacağız.

Sözü ilk önce Prof. Dr. Emin Çarıkçı'ya vermek istiyorum.

Hocam, özelleştirmeyi nasıl yapmalıyız sizce? Sizin bu konu hakkındaki bilgilerinizi rica ediyorum.



## Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI

Hacettepe Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Öğretim Üyesi

Tesekkür ederim sayın Başkan.

Özelleştirme konusunu ele alırken bir öğretim üyesi olarak konuya herhangi açıdan girmek istiyorum. Şimdi kafamız hep KİT'lere takıldı. Esasında Türkiye'nin kambarını sadece KİTler değildir. Türkiye'nin kambarını kamu kesimidir. **"Kamu kesimi deyince ne anlarızz?"** Birincisi; merkezi hükümet, ikincisi; KİTler, üçüncü; mahalli idareler, dördüncüsü; sosyal güvenlik kurumları ve besincisi; fonlardan oluşuyor. Şimdi bu yılın sonunda kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı 178 trilyon civarında olacak. Bunun üçte biri KİT'lerin vehalidir, yarısı devlet bütçesinin vehalidir, diğerleri mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumlarının ve fonların vehalidir. Bu durumu açıklığı kavuşturmak istedim. Şimdi merkezi hükümetin açısını kapatması için hepinizin de bildiği gibi vergi reformu paketinin uygulanımıya konulmasını ele alıp, tedbirlerine başvurmak lizam. Bütün bu kamu kesimindeki beş kalemi Türkiye'nin kambaru yapan 2 sınıf vardır; Birincisi politikacılar sınıfı ve sendikacılar sınıfı. Şimdi yapılacak iş, gerek sendika liderlerinin gereksiz politikacıların "Once vatan" demeleridir. Sadece tekrar seçilebilmek için taviz politikasından vazgeçmelidirler.

Türkiye maalesef öyle şanssız bir dönemde ki, son on yıldır sanayileşme durdu. Bunun iki sebebi var. 1987'den itibaren "**KİT'lere siz ne yaparsanız yapın, serbest pazar ekonomisine göre uyum sağlayın**" dendi ve yapmış oldukları yatırımlar desteklenmedi. Bir de geçmişte mağdur duruma düşmüş işçi kardeşlerimiz 1989 ve 1990 yıllarında geçmiş açıklarını kapadılar. Ama bu yetmiyormuş gibi 1991 yılında %200 kadar da zam aldılar. Yapanmiş oldukları yatırımlara hatta ücretlere normal gelirlerinden para temin edemedikleri için maalesef işçi ücretlerini ödemek için %100'lere varan faizlerle borç aldılar. Tabii borçlar zamanında ödenemeyince "**efendim siz bunlardan borç alın, biz 3 ay sonra öderiz**" dendi. Bu da ödenemediğinden, faizler, temerrüde düşürülmüş, %150'lere varmış; neticede iş çıkışından çıkmış, bugündelere gelinmiş. Şimdi gemi karaya vurmak üzere. Konumuz özelleştirme ama, sanayide iki şeyi yapmak lazım;

Bugün KİT'lerde öyle ücretler var ki, mesela şoförler genel müdürlere fazla ücret alıyor. Sendikacı kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum; KİT'lerde asgari ücretlerin beş mislini aşan ücretler dondurulmalı. KİT'ler batı kesiminde %70-80 kapasitede çalışıyor. Ama doğuda %20 kapasitede çalışıyor. Bu nü tam kapasite kabul edeceğiz. Yani ücret sistemi bellişenirken hakkaniyet uygulansın. Diyelim ki Türkiye'de bir şoför memursa 3 milyon para alır. Sendikalıysa 13-20 milyon para alır. Sendikaya arkadaşını dayadığı için sendikalı şoför kaytanır. Memur şoför kaytarmadan çalışıyor. Böyle bir yerde yönetici olsanız mümkün değil verimli çalışıramazsınız.

Şimdi diğer bir konu da döviz kuru politikasıdır. Sayın sanayiciler! Hiç bir zaman fesi bırakıp püsküllüyle uğraşmayın. Fes burada kur politikasıdır. Türkiye'de 1991 yılı hariç döviz kurları daima hep enflasyonun altında ayarlanmıştır. Ağustos itibariyle 1993 yılında Türk Lirasının kaybı enflasyon oranının % 15-17 altında seyretmektedir. Bunun Türkçesi şudur; İhrac ettiğimiz malımıza %17 daha az para veriliyor. Ayrıca aynı mali Türkiye'de satmak istiyen yabancıya da o oranda prim veriliyor. İkisini toplarsanız %35'e geliyor. Dezavantaj durumunu düşünüyorsunuz? Bugün tekstil fabrikasının batmasının tek sebebi, son 5 yıldır 91 yılı hariç kur politikasının doğru uygulanmamasıdır. Maalesef gerçekçi kur politikasının gereği şudur; aylık ve yıl-

lık dönemde batıda ve ülkemizdeki enflasyon oranları arasındaki fark kadar döviz kurlarının ayarlanması lazım. Aksi halde ihracata yönelik sanayileşmeyi sabote ederiz. Bunun diğer bir yan tesiri, sanayileşme duruyor. İşçilik artıyor. Aynı şekilde sendikacılardan militanlaşması sizin yatırım yapma şevidinizi kırıyor. Biraz önce de söylediğim gibi "**Önce vatan**" diyeceğiz. Gerçekçi kur politikası Türkiye'de yok. Merkez Bankası Başkanı diyor ki; "**Benim kur politikam yoktur. Para politikam vardır.**" Gerçekçi kur politikasının enflasyon oranına göre ayarlanması Merkez Bankası'nın Başkanı'na verilmeliidir. Ayrıca bütçe açığının kapatılması için de vergi reformunun uygulanması gereklidir.

Gelelim bizim dahi çok üzerinde durmamız gereken KİT'lere. Şimdi geçen hafta özelleştirmeye alınmış bir KİT'in içine bir milletvekili küfrederek giriyor. Genel Müdür olmayınca Yardımcısına tehditler savunuyor. Genel Müdür Yardımcısı'nın suçu aşın işçi sıkıntısı çeken bir yere 50 kişiyi transfer etmesi. Özelleştirme kapsamına alınmış bir KİT'in Genel Müdür Yardımcısı'na bir politikacının küfür etme hakkı varsa, burada biraz durmak lazım. Onun için böyle yerlere atamaları Bakanlar Kurulu yapmalı ve böyle şelyelere de yer verilmemeli.

Biz bu KİT'lerin çoğunu satacağız. Üste para olsa bile vereceğiz. Peki o zaman bizim basın yayın organları ne yapacak? Oküz altında buzağı arayacak. Basın için kötü haber, iyi haberdir. İyi haber, haber değildir. O iyi niyetli yöneticinin aleyhine başlayacaklar saz çalışmaya.

Türkiye'de insanların çamur atma hürriyeti vardır. Beyler eğer batıda bir gazeteci veya televizyoncu bir kişiye hırsız derse, bunu ispatlayamazsa, Türk parasıyla 3-5 milyar ceza yer. Biz demokrasiyi orman kanunu zannettik. Demokrasi benim hürriyetimin sınırlarında biter. Herkes buna göre hareket etsin. Ve bu şekilde uygulanacak bir mevzuat yürürlüğe girmeli.

Özelleştirmede halka açık hisse senetlerinin de satılması konusunda başarı sağlanmak isteniyorsa KİT'lere yillik enflasyon oranı seviyesinde bir kâr garantisini ve bu senetleri geri alma garantisini veren bir uygulama yürürlüğe girmelidir. Böylece KİT'lere %100'le borçlanmalar yerine %60-70'le borçlanmalarını sağlayız.

Şimdi bir çok vatandaşımız -ben de dahil- borsada çok kaybettik. Sokaktaki vatandaşlarımız paralarını çarçur etmek yerine, spekülatif yatırımlara yatırım yerine, verimli yatırımlara aktarmış olur.

Özelleştirilen KİT ve bağlı kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını aylık ve yıllık enflasyon oranından daha fazla artırmaması şartı özelleştirmeye sözleşmelerine konmalıdır.

Gazetelerde okumuşsunuzdur.Daha 15 gün önce özelleştirdiğimiz çimento şirketleri aralarında anlaşarak Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da %40-50 oranında zam yaptılar. Bunu önlemek için özelleştirmeye paralel olarak anti-kartel mevzuatı da oluşturulup uygulanmalıdır.Bu uygulama Ingiltere'deki özelleştirmelerde vardır. Anti-Kartel kanunu dediğimiz fiyatlarda veya üretimde anlaşarak, tüketiciyi kaziklamayı önleyeceğ mevzuat için kanun taslağını 1980'lerde komisyona verdim.Taslak 14 yıldır hala komisyonlarda sürüyor.

Özelleştirmeden elde edilecek gelirler KİT'lerin ve küçük, orta boy işletmelerin teknolojik yenilenme yatırımlarına tahsis edilmelidir. Bu yıl tekstil sektöründe tezgahların yenilenmesi için 100 milyar lira ayrıldı. Sadece 600 tane tezgaha yetiyor. Yetmiş bin kusur tezgah var Türkiye'de MEGA projelerden vazgeçip küçük ve orta boy işletmelere harcama yapmalıyız.

**Erol YARAR :** Evet Sayın Deniz Gökçe, söz sizin efendim.



## Prof. Dr. Deniz GÖKÇE

Boğaziçi Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Öğretim Üyesi

Sımdı benden önce konuşan arkadaşım makro pencereden bakacağını söyledi. Ben de olaya mikro pencereden bakışla gireceğim. Daha sonra da makro bakışla ekleme yapacağım. Şimdi benim genel kanatım şu: Bugün bir anket yapılsa, Türkiye'de toplumun yarısından fazlasının özelleştirmenin lehinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir anket yapmadım ama insanlarda bir özelleştirme sempatisi olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun hemen yanında ikinci bir kanatım de var. Şöyle bir insanları desliğiniz, yüzeyin altına indiğiniz zaman, yandan çögünün özelleştirme hakkında bilgi sahibi olmadığını hatta kamuoyunun bile fazla bir bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. Buna şuradan varıyoruz. Ben bir iktisatçı olarak ve bu kadar yazıp çizen bir kişi olarak bundan bir sene öncesine kadar özelleştirme konusunda kara căhil kâlibilmişsem, günlük căba içinde olan kimse benden daha az bilgili olmuştur. Ancak bir yıldır özelleştirme konusunda okuyorum ve bilgi edinmeye çalışıyorum.

Şimdi Kamu Ortaklıği İdaresi'nde çalışan arkadaş belki bizi aydınlatır. Türkiye'de özelleştirme çabalarına MENDERES döneminde girilmiş. Ondan sonra zaman zaman bu konu gündeme gelmiş, fakat ilk

detaylı çalışma 1984 yılında yapılmış. Ve bu çalışmaya kamuoyuna gayet güzel bir şekilde açıklanmış. Ondan sonra Türkiye'de dar kapsamlı özelleştirme uygulamaları var. Ancak birden bire karşımıza 1991 yılında Dünya Bankası raporu çıkmış. Bu rapor gizli bir rapor ama bende kopyası var. Ayrıca İşveç'in Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan İşveçli bir iktisatçının raporu var. Bunun dışında Türkiye'de politikacılarda ve sendikacılarda özelleştirme ile ilgili bir pespektif, bir strateji yok. Şimdi ben buna dayananak diyorum ki, biz özelleşirmenin ne olduğunu bilmiyoruz.

Şimdi özelleştirme nedir konusunda biraz bilgi vereceğim. Özelleştirme bir din değil. Özelleştirme bir ideoloji değil. Özelleştirme bir amaç değil, bir araçtır. Neyin aracıdır? Özelleştirme verimliliğin aracıdır. Verimlilik de sadece rekabetin olduğu yerde ortaya çıkar. Öyleyse özelleştirmenin temel hedefi ülkedeki rekabeti artırmak. Bunun sonucu verimsizliği ortadan kaldırmak. Bu açıdan mikro bir kavram olan verimlilik ortaya çıktı. Peki verimlilik nasıl ortaya çıkar? Bu güne kadar 30'a yakın özelleştirme kitabı okudum. Ortaya tek bir şey çıktı. Temel prensip şu; eğer bir kuruluş özelleştirildiği zaman rekabetçi bir ortamın içine giriysa, yani onunla rekabet edecek firmalar varsa o zaman özelleşir. Bu şartlarda ayakta durabiliyorsa özelleşir. Ancak devletin elindeki bir kuruluş devlet monopolini yerine bir özel monopol yaratıyorsa o zaman özelleştirmeyin. Bu birinci temel prensiptir.

Şimdi bunu şahsim adına yaşadım. Bakın USAŞ özelleştirildi. Hava alanındaki kafeteryalar USAŞ tarafından işletiliyordu. İstanbul Hava Alanında yurt dışına giden bölümde bir tane kafeterya vardı. Özelleştirildikten sonra orada portakal suyunun fiyatını 3 misline çıkardılar. Neden? Çünkü orada onunla rekabet edecek başka bir kafeterya işletmemesi yoktu.

Şimdi yabancı ülkelerdeki özelleştirmeye bakılacak olursa, İngiltere önde bir ülkeydi. Mesela İngiltere'de Jaguar otomobil firmasının özelleştirilmesi son derece başarılı oldu. Çünkü otomobil sektöründe kesif bir rekabet var. Başarısız bir örnek olan İngiliz telefon şirketinin 1984 yılındaki özelleştirilmesi başarısız oldu. Sebebi rakibi olmamasıdır. İngil-

ziler sonra özelleştirilen telefon şirketinin (Telecoms) karşısına bir rakip olarak Mercury firmasını çıkarmışlardır. Ama iş yürümemiştir. Bir kamu kuruluşu kurmuşlardır. Bu aradaki özelleştirilen kuruluş tekel konumda olunca fiyatları fazla artırmamasın, vatandaşın soymasın diye fiyatları sanki rekabetçi bir firma gibi belirlemek için ortaya çıkmış. Ancak önemli sorulara yolaçmış. Çünkü özel firmanın yararına davranışsa vatandaşları aldatmış oluyor. Vatandaşların yararına davranışsa özelleştirilen firma zor durumda kalıyor. Sonuç olarak, İngiltere'de en problemli özelleştirme PTT'dir.

Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman geçmiş birakalım. Tabii geleceğe baktığımız zaman, geçmişten ders alacağız. Kapı komşum ve de meslektaşım olan sayın Bakan özelleştirmeye P.T.T'den başlayacağını belitti. Benim daha önceki söylemeklerim doğrusu ise -ki doğru olduğu kanısındayım- özelleştirmeye PTT'den başlanmamalı. İlk özelleştirmeye Sümerbank'dan başlanmalı. Nasıl Sümerbank'dan başlayacak? Benim iç enformasyonuma göre Zonguldak Taş Kömürü İşletme'sinde işçi sayısının 25 binden 20 bine çekilmesi planlanıyor. Bunun yapılması için de Sümerbank'ın bazı tesisi Zonguldak'a yeni iş imkanları sağlamak üzere taşınacak. Sümerbank'ın Bakırköy'deki tesisinde üretim zaten durdurulmuştur. İzmir'deki konfeksiyon bölümleri de kapatılacak ve Zonguldak'a taşınacak. Taşkömürü işletmesinden ayrılan insanlara konfeksiyon dersleri verilecek, sonra 1500 kadar insan bu bölümde aktarılacak.

Bunların çevresinde olacak faaliyetler sonucu toplam 5 bin kişiye istihdam açılacağı düşünülüyor. Ve ayrıca başka özelleştirmeler yapılacak düşünülüyor.

Şimdi tabii ki, devletin gücünü artırıp sorunları azaltalım derken özel sorunlar çıkartılmış demiyoruz. Emin Beyin bazı sözlerine değinmek istiyorum. Makro açısından bakıldığında Emin Bey 5 sektör saydı. Şimdi makro açısından, bütçe açığının getirdiği faiz yükünün yüksekliği ve devalüasyonun yavaşlığı bir ortamda yüksek faizlere bağlı olarak dışarıdan gelen sermayenin içinde yol açtığı döviz ucuzluğu konusu gündeme geldi.

Bakın, Türkiye'nin yıllık üretimi 120-130 milyar dolar. Bu bir akımdır. Üretim alanı, gelir alımıdır. Tür-

kiye'nin dış borcu birikim olarak 56 milyar dolara çıktı. Bu dış borcun kabaca 40 milyar dolar devletindir. Türkiye'nin iç borcu ise 20-22 milyar dolar civarındadır. Onun için devalüasyon hızındaki zaman kamu kesimi rezil, perişan olur.

Bu nedenle Türkiye'nin 1980-88 arasında yaptığı yüksek devalüasyon yoluyla ihracatı teşvik imkanı artık yoktur. Çünkü o zaman dış borcumuz kabaca 10 milyar dolardı. Şimdi dövizde çukurda olan kamudur. Tabii ki Emin Bey'in söylediğine doğrudur. Enflasyonla devalüasyon aynı gitmelidir. Ama şu dönemde bu mümkün değildir. Bir de çok sık dış borçlanmaya gittiğimiz zaman piyasaya döviz fazla girdiği için dövizin Türk parasına karşı değeri yavaş artmaktadır.

Ben Türkiye'de resmi olarak yavaş bir devalüasyon politikasının olduğu kanaatinde değilim. Ama böyle bir politika olursa bombalardan önce kamu çukura girer.

**Erol YARAR :** Evet Sayın Arslan Yaman, söz sizin efendim.



## Arslan YAMAN

Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ)  
Daire Başkanı,  
Özelleştirme Uzmanı

**T**oplantının tertip edildiği bana bildirildiği zaman, nasıl bir özelleştirme yapılmalı sorusu yöneltildi. "Biz bu işi 6-7 senedir yapıyoruz. En iyisini biz yapıyoruz, bizim yaptığımız gibi yapılmalı" diye cevap verdim. Ancak kısmen değinmeye çalışacağım.

Şimdi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler) olgusu konusunda bir şeyle söylemek istiyorum. Bu olgu sadece bize yinelik bir olgu değildir. Bütün dünyada bu vardır. İlginçtir, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ni ortaya çıkarılan şartlar, İktisadi şartlar ya da sosyal dayanışmalar değil, bizatıhi siyaset tercihlerdir. İlk teşebbüs 1970'li yıllarda Avusturya'da çıkarken, oradaki sosyalist belediye başkasının elinden alıp işletmesini devletleştirmiştir.

Özelleştirme esasında yeni bir kavram değil. Bu işi ilk uygulayan 1884 tarihinde Japonlar olmuştur. Ülkemizde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ortaya çıkıştı, aşağı yukarı 1808 tarihinde imzalanan Senedi İttifak sonrasında. Yani yenileşme çabaları çerçevesinde yeni ordu kurma eylemlerine girişildiğinde, o ordunun ihtiyaclarını karşılamak için 1830 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ortaya çıkmıştır. KİT olgusu genelde mal ve hizmetin böyle bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması şeklinde bilinir. Hakkı de budur. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde KİT olgusunun bugününü gitti gündem-

de olmaması öncelikle yabancı yatırımların 1849 tarihinde çok yoğun ve geniş yatırımlara girişimleri nedeninden kaynaklanmıştır. 1849-1908 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 84 adet yabancı şirket kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

1908 tarihinden itibaren Türkiye'de bir milli iktisat akımı var ki, o dönemde özel kesim Türkiye'de 1922 tarihine kadar milli parti olan İttihat ve Terakki Partisi koruması çevresinde gelişmiş ve önemli kârlar elde etmiştir.

Özelleştirme konusu da ülkemizde çok eski bir kavramdır. Mesela, Ali Paşa 1871 tarihinde yazdığı siyasi vasiyetnamesinde "Türkiye'de özellikle deniz taşımacılığına yönelik özelleştirme işlemlerine derhal başlanmalıdır" diyor. Ben burada birkaç satır okumak istiyorum: **Zati şahenelerin hem kendi çıkarları için hem de genel çıkarlar adına devletin maaşlı yönetilen fabrikalarдан vazgeçmelerini öğütlemekteyiz. Devlet fabrikaları çok masraflı olup, gelişmeye yatkın olan özel sanayiyi boğmaktadır.** Gerekenin yapılmaması halinde çeşitli problemlere yol açar diye uzayıp gitmektedir.

Yine az önce ifade ettiğim gibi, 1923 tarihinde Milli İktisad Kongresi'nde de benzer ipuçlarını yakalamak mümkün. 1950 tarihinden önce 1933 tarihinde Sümerbank'ın halka satılması hususunda öneriler verilmesine rağmen önemli bir gelişme elde edilememiştir. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti Dönemi'nde Prof. Dr. Muhlis Esen İşletmeler Bakanlığının getirildiği zaman bir komisyon kurulmuştur. O komisyonda da çalışmalar yapılmış ama bir netice alınamamış. Şimdi Prof. Gökcé'yı bu konuda düzeltmek istiyorum. Söylediği tamamıyla doğru şeyler. Deregülasyon yani serbestleştirme bir özelleştirme modeli olarak söylenebilirse, Türkiye'de 1983 tarihinde sivil havacılıkta yapılan değişiklerle, sivil havacılığa özel sektörün girmesine imkan tanınmasıyla özelleştirilmeye başlanmış denilebilir. 1983 tarihi bu yüzden önemli bir tarihtir.

Az önce Hocamın söylediğimi 1983 yılındaki raporun en önemli yanısı Türkiye'de Özelleştirmeye sistematik bir yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bu çalışmaya göre Türkiye'de özelleştirme hakkında 10-20 tane prensip elde edilmiştir. Bunların en önemli de

pazar güçlerinin ekonomiyi canlandırmasını sağlamak, daha da önemlidir de devlete gelir sağlamak olarak derecelendirilmiştir.

1982 tarihinde başlayıp 1993 tarihine kadar gerçekleştirilen uygulamaların temel prensibi pazar gücünün ekonomiyi canlandırmasını sağlamaktır. 1987'den 1993 tarihine gelinceye kadar 2 milyar ABD doları kadar bir özelleştirme yapıldı. Şimdi 2 milyar dolarlık bu özelleştirme gelirinden Türkiye bütçesine ne kaldı? Aşağı yukarı 220 milyon dolar mertebesinde net bir gelir bütçeye kaldı. Geriye kalan para da özelleştirme kapsamındaki diğer kuruluşların teknolojik olarak yatırımlarına ayrılmıştır. Türkiye'deki özelleştirme gelirleri içinde yabancı sermaye de mevcuttur.

Şimdi biraz da somut bir örnekle burada bahsetmek istiyorum. Ciments Francaise şirketine satılan 5 çimento fabrikasından bahsetmek istiyorum. Burada özellikle nelerin üzerinde durduk? Bu aynı zamanda nasıl bir özelleştirme sorusunun da cevabıdır. Efendim bu genel özelleştirme uygulaması içerisinde biz sürekli olarak mali danışman kuruluşlarından hizmet satın alıyoruz. Bize verilen raporda şirketlerin değeri 98 milyon dolar olarak bulunmuştur. Danışman kuruluşun raporuna göre; bu şirketteki hisselerimizi, yönetim ekseriyetini verecek oranda satmalıyız. Ayrıca bu şirketlerin yönetim maliyetleri çok yüksektir. Teknolojik gelişmesi için 150 milyarlık bir yatırım zorunluluğu vardır. Bu 5 şirketin sektörde toplam piyasadaki payları yaklaşık olarak %9,9. Devletin yanı kamu kesiminin toplam piyasanın %55'ine sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Şimdi yerli sermaye-yabancı sermaye aynimina gelince, esasında üretimin kimin tarafından yapıldığı değil, nerede yapıldığı önemlidir. Olu da şu sebepten dolayı söyleyorum. Diyoruz ki, Türkiye'nin öncelikleri nelerdir? En başta enflasyon geliyor. Neden enflasyon? Çünkü üretim azlığı var, ya da verimlilik düşük. Ikinci özellik istihdam problemi. İstihdam seviyemiz düşük, yaklaşık olarak 5 milyon kişiye iş bulmak zorundasınız. İnsanların evine ekmek götürmesini istiyorsak bu ülkede yatırımlara derhal başlanmalıdır. Zaman içinde bu problemler çözülebilir. O zaman üretimin kimin tarafından yapıldığı önemli olur.

Şimdi bu şirketlerin satılması esasında üzerinde durduğumuz 10 husus var. Bu şirketlerin geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik olarak alıcı firma ne kadar yatırım yapacak? Bu yatırım esnasında gerekli girdiler nereden elde edilecek? Çimento örneğinde sözleşmeye geçtiğimiz meblağ yaklaşık olarak 60 milyon dolar ve gerekli girdilerin tamamı Türkiye'den temin edilecek. Afyon Çimento Fabrikası açısından fazla istihdam sorunu nasıl çözülecek? Ağırlıklı olarak emekliliği gelenler işten çıkarılarak bu sorun çözülecek. Bu şirketler satılmadan önce 1800 işçi çalışırken, bu rakam özelleştirme den sonra 1280'e indirilmiştir. 600 kişi işten çıkarılmıştır.

Burada bir olay var. Anlaşmazlıkların çözümü hulusu ilk defa Türkiye'deki bir mahkemedede, Türk hukukuna göre bir ara tahkim altına alınmıştır. Şimdi bu şirketin özelleştirilmesinden sonra personel başına birim verimlilik adına bir örnek vermek istiyorum. Ankara Çimento Fabrikası'nda personel başına verimlilik 1801 tondan 2078 tona yükselmiş bulunuyor. Yatırımlardan sonra ise, birim başına verimliliğin 3500 tona çıkarılacağı düşünülüyor. Aynı şekilde Afyon Çimento Fabrikası'nda birim verimlilik %40 oranında artmış bulunuyor. Bu şirketin özelleştirilmesinden sonra Fransız Çimento şirketi modernizasyon ve çevre kirliliğini önleme gibi amaçlarla toplam 750 milyon frank tutarında hazır beton ve betondan mamuller için de 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu özelleştirme işlemlerinden sonra Fransız Lafarge Copper isimli çimento şirketi de, aynı şekilde İş Bankası'ndan hisse senetlerini alarak, Konya Çimento Fabrikası'nın hisse senetlerini satın aldı. Rekalbet çimento sektöründe ciddi olarak gelişmiştir.

Şimdi 1988 yılından 1993 yılına kadar Türkiye'de komünün pazar payı %45'den %10'lara düşmüştür. Ancak bu özelleştirme işlemlerinin tam başarıya ulaşımı söylemek için asgari bir 5 yıl geçmesi lazım geldiğini, yatırımların tamamının kesin mali sonuçlarının alınmasını gerektigini söylemek istiyorum.

**EROL YARAR:** Sendikacılar bu konuya nasıl bakıyor? Söz HAK-İŞ İşçi Konfederasyonu Eğitim Genel Sekreteri Salim Uslu'da. Buyurun Salim Bey.



## Salim USLU

HAK-İŞ Konfederasyonu  
Genel Eğitim Sekreteri

Ben konuşmama Sayın Arslan Yaman'ın bir tesbiyle başlamak istiyorum.

**A**şağıda özelleştirme konusu böyle sanıldığı kadar teknik bir konu değildir. Ve özelleştirme tartışmalarının içinde siyaset bilgilerinin de bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani 1900'lü yıllarda bugüne kadar haktığımızda her ne kadar bazı şeylerin değiştiğini görüyorsak da Ali Paşa'nın vasiyetnamesinde belirtilen hususlar pek değişmedi, artık resmi ideoloji oldu. Türkiye'de siyasi geleceğe onlar kumur vermeye başladılar. Dolayısıyla hükümdarlar, sultanlar bir başka şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla tartıştığımız konunun Et Balık Kurumu'nun, çimento sanayinin özelleştirilmesinden çok Türkiye'nin siyasi yapısı ile Türkiye'deki devlet yapılanmasının ne olduğu ve bundan sonra ne olacağı konusudur.

Yani Türkiye'de ekonomik ve siyasi kararlar tepe de mi alınacak, ya da bize öğretildiği gibi demokrasinin katılımcılık ilkesi gereği halkın bütün katılımının yer aldığı platformlarda mı alınacaktır? Tartışılması gereken konu budur. Şimdi hakyorsunuz, işçi ücretleri çok yüksek diyorlar. Peki hakyorsunuz, devletin 70 yıldır askeri var, polisi var, kanunu var, bu yetmiyor, resmi ideolojisi var, bu da yetmiyor, ekonominin %50'sini banka sektörünün %70'ini kontrol ediyor. Sonra hakyorsunuz devlete egemen olan resmi ideolojinin savunuculu-

ğunu yapan bir kısım bürokratlar holdinglerle ittifaklar kuruyor.

Bu gizli ittifakların arkasından başka şeyleş çıkıyor. Bir holdingin geçen dönemde devlete bir bakan, 4 tane genel müdürlü görevini görüyoruz. Asker ve sivil bürokratların kendilerine vatandaşlarına resmi ideoloji dayatmasını nasıl reddediyorsam, devletin de ekonomi içerisinde bu kadar büyük bir pay alıp siyasi yanlışlara diyet ödemek uğruna bir kısım holdinglerle çıkar ittifakına girmesini aynı şekilde reddediyorum.

Evet, Türkiye'de sağ-sol çatışması yapıldıken birileri benim finansımı kasdederek gelip Türkiye'de lider olacak diye bana ve finançma kızgınlığını küstahca belli edebilmektedir. İşte işçi ücretlerinden şikayet ettiğimiz Türkiye'de devletin bankaların, ekonomik imkanları sanayiciye de, tüccarı da herkese ekmek kapısı. Onun için Türkiye'de tartışılması gereken devlet yapılanmasıdır, devletin resmi ideolojisidir.

İste başka bir belge. Devlet 1993 yılı nisan ayına kadar 6 holdingin başını çektiği kuruluşlara 18 trilyon lira teşvik uygulamıştır. Bunlar vergi iadesidir, yatırımlardır vesaire. Bunlar ne kadar ekonomiye gelir getirmiştir-tartışılmamaktadır. Evet, biz her türlü tekelleşmeye karşıyız, bu siyasi tekelleşmenin arkasında insan olarak kaybettigimiz hak ve özgürlüklerimiz var. Ekonomik tekelleşmenin arkasında da yoksulluklar var. Onun için karışız. Ancak Türkiye'de bize dayatılan özelleştirme anlayışına da karışız. Bu özelleştirme, az önce söylediğim mahzurları ortadan kaldırıracak özelleştirme olmayıp, yeni efendiler, yeni hükümdar yâd edecek o kadar.

Özelleştirme konusu 1984 yıldan beri çok yanlış, çok yanlış bir propaganda bombardımanına tabi tutuluyor. Bundan dolayı aslında Hocamız da ifade ettiği gibi, özelleştirme nedir, ne değildir çok, **illa özelleştirme yapılmalı** mantığına saplanmıştır. Şimdi ben bu kadar konuşmanın yapıldığı yerde konuya değiştirip örnek vermek istiyorum. Şahsen Sayın Yaman'ı tenzih ederim. Özelleştirmede muhatab olduğumuz bürokratlara şunu söylemek istiyorum; Gerek Dünya Bankası aylık veya yıllık raporunda, gerçekse özelleştirme konusunda müşavirlik yapan şirketler Türkiye'deki kurumlara, kurumların sosyal fonksiyonlarına ne kadar yabancı işçiler, mültecilerle birlikte çok şirketin yatırım-

larına, işçi durumuna da o kadar yabancı kalırlar.

Onceki Başbakan "Türkiye'de 40 milyon lira ücret alan işçiler vardır" diye yalan söylemiştir. Dolayısıyla işçi ücretleriyle ilgili olan bu saçılıtanın gerçekte alaklı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bir defa değerli Hocamız Sayın Çankıcı olaya yaklaşırken biraz subjektif yaklaşmıştır, yanı kendisi geçmiş dönemdeki hükümette görev yapan bir eski bakanın danışmanı gibi olaya baktı. Halbuki kendisinden daha objektif bir yaklaşım bekliyorduk. Konuya işçi ücretlerine bindirerek incelemek subjektif bir yaklaşımı. Doğru değildir, hakkaniyete uygun değildir.

Türkiye'de hakkaniyete uygun bir ücret politikası var mı ki, KİT'lerdeki ücretleri gözönüne getiriyoruz? İşte yargıçlar hastırular aldılar, askerler hastırular, aldılar. Hatta birliğin onu harb okuluna kız öğrencilerin girmesi yasaktı. Kız öğrencileri önce aldılar, ardından 3 ay sonra kamunu çıkarttılar. Türkiye'de güçlü olan taraf kazanıyor. Hal böyle olunca, sadece olayın suçlusunu olarak işçileri göstermek, bence Türkiye'de bir ideolojik kavgaya fırsat vermekten başka bir sey değildir. Bu nedenle vatan sevme konusunda birçok insanın daha vefahlı davranışına inanıyorum. Bu ülkede 15 trilyon vergi kaçağı, gecikme zamlıyla birlikte 29 trilyon yüzüzlerden toplanamamıştır. Yani "vergi adaleti" diye milleti aldatmamak lazzim. Şimdi bakınız "1984'den beri özelleştirme propagandasına tabi tutuluyoruz" dedim ve doğru da söyledim.

KİT'lerin zararları resmi raporlarda belli. Sayın Bakan bir araya "74 trilyon" dedi, bir araya 150 trilyon takamını telaf etti. Oysa KİT'lerin Türk ekonomisinin sırtında bir kambur olmadığına dair bir rapor var. 1993 yılı programında burada 23 trilyon 412 bin lira KİT borcu belirlenmiş ve bunun 22,8 trilyon lirası da fâz borcu.

Hükümetin yanlış finansman politikası var. Ziraat Bankası'ndan Sayın Cavit Çağlar istediği kadar kredi alma imkanına sahipken, bir Süt Kurumu özel bir banka kredisi alma sıkıntısı çekiyor. Üstelik devlet Süt Kurumu'na vâad ettiği 30 milyarlık sermayenin ancak daha 15 milyarını vermiştir. Süt Kurumu 32 yıllık bir kuruluştur. Kalıcı ki, KİT'lerin zararını kabul etsek bile, Türkiye'deki KİT'lerin zararı 57 tane KİT'lerden kaynaklanmaktadır. Türkî-

ye'de DDY, THY, çimento fabrikaları, Tekel gibi KİT'ler var. Tekel 18 trilyon liralık tütün aldı. İşte bu devletin kıymetini desteklemesinin bir gereği. Diğer taraftan, PTT, TEK yatırımlar yapmıştır. Yani burada görev yapmıştır. Siz burada bunları KİT zararı diye kamuoyuna takdim ederseniz, kamuoyunu yanlışlıkla olursunuz.

Ayrıca 7 tane KİT'in zararı TMO, Şeker Fabrikası, Çaykur gibi tarım sektörüne aittir. TMO her saat 1 milyar lira faiz yazıyor. Yanlış finansman politikasıdır. Şimdi "devlet tarım sektörünü desteklemekten vazgeçsin" diyorsanız, onu tartışalım. Ama, "Üretici kitle, sanayici kitle zamar ediyor" diye gösterirseniz, olay biraz yanlış takdim ediliyor diye düşünüyorum.

Özelleştirme konusunda bize dayatılan "evet mi, hayır mı" noktalarından birini tercih noktasında görmüyoruz. Elbette özelleştirilecek KİT'ler olabilir. Bir sayın bakan seçildiği yerde tekrar seçilebilmek için oradaki un fabrikasını Sanayi Bakanlığının bağlı Sümerbank'a aldırmıştır. Un fabrikasının kamu yararına hiçbir faydası bulunmamaktadır. Elbette özelleştirilmeliidir. Bir meyve suyu fabrikası özelleştirilebilir. Ama özelleştirme yapılrken ülke yararına, kamu yararına politikalar izlenmelidir. Ama bir siyasi iktidar değiştiği zaman, hatta bir bürokrat değiştiğinde özelleştirme politikaları değişiyor. Onun için sağılıklı bir özelleştirme politikası yoktur. Siyasal terciler önde tutulmaktadır. Özelleştirilecek KİT'ler, özelleştirilmeyecek KİT'ler diye bir ayrim yapılmamıştır.

Et ve Süt Kurumları benim iş yerim. Ben grev yapacağım, devlet "yapamazsan" diyor. Neden? "Burada grev yapmak yerel sağlığı aykırıdır" diyor. Şimdi aynı devlet bugün bu KİT'leri özelleştirilecekler grubuna almıştır. Yanlış politikadır. Et ve Süt İşletmeleri sosyal amaçlı kuruluşlardır. Dünyanın hiçbir yerinde devlet demir yolu işletmeciliği özelleşmemiştir. Bazı ülkelerde özelleştirilmiştir, ama sonrasında vazgeçmişlerdir. Mesela Fransa'da tarım sektörü sosyal amaçlı bir sektördür. Devlet buraya yatırım yapmak zorundadır. Türkiye'nin %40'ından fazla tarımla uğraşmaktadır.

Şimdi özelleştirme konusunda amaç insan olmalı, insanın mutluluğu olmalı. Özelleştirmeye ideolojik bakışı reddediyorum.

Bakın, Çayırova'da kurulu bulunan otomotiv sektörü özelleştirilmiştir. Genel müdür dahil 450 işçi kapının önünde beklemektedir. Çimento sektörünün %40'si Uzun Ailesi'nin eline geçmiştir. Kayseri'de, Adıyaman'da, Gaziantep'deki çimento fabrikalarında çalışan mühendisler isyan ediyor, "çimento ya %50 zam geldi" diyorlar. Özelleştirmenin sonucu bu mudur? Ve hepsinden önemli bugündelerde KİT'lere siyasi baskı yapılmamasıdır. Yalnız teknik uygulamalara girmiyorum.

Bakıyorsunuz, devletin bugüne kadar özelleştirdiği İspİR Ayakkabı Üretim Tesisi, KOİ ile mahkemeliktir. İğdır Pamuk Üretim Tesisi, KOİ ile mahkemeliktir. Ve bunların hiçbirini özelleştirmeden murad edilen amaca ulaşamamıştır.

Bir başka örnek; Kars Süt Fabrikası, 8 yıl önce bir özel işletmeye devredilmiştir ve devredildiği bedelinin üzerine işletme kredisi da verilmiştir. Ama şu durumda tesisler pek kullanılmamış durumdadır. Yapılan iş özelleştirme değil, peşkes çekmekden ibarettir.



**EROL YARAR:**

**B**en şöyle bir özetlemek istiyorum. Sayın Prof. Dr. Emin Çarıkçı işçi ücretleri ve KİT'lerin açıklarının bulunmasıyla ilgili bazı veriler sundu. Bu konuda bazı çözümler sundu. Asgari ücretin 5 mislini aşan ücretler verilmemesini istedi.

Ayrıca çözüme yönelik yeni teklifler getirdi. Genel müdürlerin çok hızlı değiştiğinden dolayı bazı problemlerin olduğunu ifade etti. Bir de Bakanlar Kurulu tarafından utamaların yapılmasını istedi. Ayrıca satış kâr garantisini veren ve geri alma garantisini veren yöntem üzerinde durdu.

Sayın Deniz Prof. Gökçe'ye gelince, toplumun, kamuoyunun hatta kendisinin bile 1 yıl önce özelleştirme hakkında bir stratejik bilgiye sahip olmadığını vurguladı. "Özelleştirme yapalım derken ye-

ni tekelleşmeler meydana getirmeyelim" dedi, ve İngiltere'deki rekabetsiz özelleştirmeden ortaya çıkan problemlerden bahsetti. Ayrıca Zonguldak'taki kömür işçilerine iş bulunması maksadıyla bir yerde komik bir kamu iktisadi teşekkürleri modelinin oluşmaya başladığını ifade etti.

**Sayın Arslan Yaman** ise; özelleştirmeye biraz tarihsel ve veriler açısından girdi. 1871'de Ali Paşa'nın özelleştirmeyi savunduğunu anlatan çok interesan bir örnek de söylediler. Özelleştirmeden maksat pazar güçlerini güçlendirmek ve ekonomiyi canlandırmak olduğunu belirttiler. Netice olarak devlete yarar sağlamak olduğunu ifade ettiler.

Türkiye'de özelleştirilecek kurumların toplam hacminin 100 milyar dolar olduğunu, fakat şimdiden kadarki özelleştirme meblağının ise 2 milyar dolar olduğunu belirtti. Demek ki, %62'lik özelleştirme gerçekleştirilmiş. Gerçi böyle bir oranı söyleyebilmeyim bileyorum ama, %2'lik bir özelleştirme yapabiliyoruz. Bu somut rakam da Türkiye'nin bu konuda fazla bir yol katetmediğini gösteriyor ya da planlama için elimizde daha çok malzeme olduğunu belirtti.

Çimentodaki özelleştirmenin ülke için hayırlı olduğunu, esasında bir tekelleşme olmadığını, devletin payının %55'ten %10'a indigini fakat randimanın arttığını, hirim verimliğinin 1801 tondan 2700 tona çıktığını, hatta personel başına 3500 tona çıkabileceğini açıkladılar.

**Sayın Salim Bey** ise, esasında konuyu herkesten farklı bir açıdan ele aldı. Resmi ideolojiyi sorgulayarak başladı. Resmi ideolojide gizli ittifakların olduğunu, bürokratların halkın çıkarları yerine holdinglerin çıkarlarını kolladıklarını, yeni sultanlar getirmeyi amuçladıklarını belirterek konuya girdi. Bu konuda işçilere haksızlık edilmemesini, işçilerin ücretlerinin Kamu İktisadi Teşekkülerine engel olmadığına, aksine KİT'lerde sorunun yanlış fazlı politikasının yürürlüğe konması olduğunu açıkladı. Türkiye'deki özelleştirme uygulamalarında kamunun menfaatlerinden ziyade, satın alanların çıkarlarının ön planda tutulduğunu vurguladı, bazı örneklerle açıkladı.

Şimdi ben burada bazı çözümler ya da üzerinde anlaşma olması açısından bazı şeyler söylemek isti-

yorum. Bir kere Türkiye'deki özelleştirmede 100 milyar dolarlık bir pastayı özelleştirmeyi düşünüyor isek, bu 100 milyar dolarlık hacimdeki bir parayı Türkiye'nin sermaye yapısı kaldırabilir mi, kaldırıramaz mı? Yani Türk özel sektörü olarak bütün Kamu İktisadi Teşekkülerine talip olsak bu yüz milyar dolarlık pastanın yüzde kaçını alabilirim acaba? Yani yabancı sermayeye ihtiyacımız var mı? Biz satsak yabancılar alır mı? Avrupa'nın özelleştirmek istediği 150 milyar dolar hacimdeki sektör varken ki, bunu beş yıl içerisinde yapmayı tasarlıyorlar. Başka bir yerdeki sektörü satın alır mı? Örnek; Fransa kendi P.T.T'sini yaklaşık 21.5 milyar dolara satıyor, ELF Petrol Şirketini 89 milyara satıyor. Fransa meşhur Renault arabalarını 5.6 milyar dolara satıyor. Alan var mı? Fransa'nın 5 yıl içinde özelleştirmeyi düşündüğü firmaları stralayabılıyoruz. İtalya da P.T.T'sini 5.1 milyar dolara satıyor, İspanya'da P.T.T'sini 3 milyar dolara satıyor. Durum böyle iken biz satsak onlar alır mı?

**Sayın Prof. Deniz Gökçe**, Türkiye'nin iç borcunun 22 milyar dolar olduğunu ifade etti. Fransa söyle yapmış, ikinci fazlaça iç borç var. Hazine bonosuyla devletin sahip hisseleri satın alma hakkı doğmuş ve bu hisseleri alanlardan da 5 yıl vergi almama garantisini getirmiş. Böylece hem iç borcunu ödemmiş, hem de devlet müesseselerini satınmayı hedeflemiştir. Sonuçta Fransa Hükümeti 7 milyar dolar toplamayı hedeflerken 20 milyar dolar toplamış.

Sayın Uslu'ya yöneleceğim bir soru var. İkinci turda cevaplamasını isteyeceğim. İşçiler nasıl bir özelleştirme istiyor? Biraz net bir çözüm istiyoruz. Satın alacakları ne kadar vereceğini soruyorlar, 5 yıl içinde % kaç işçiye istihdam garantisini vereceğini soruyorlar.

Kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de işçiyi üzmeden, vatana millete faydalı, verimi artıracak bir özelleştirmeyi nasıl yapabiliyoruz? Hangi kaynaklarımıza malzeme olarak kullanabiliyoruz.

Sayın Prof. Emin Çankırı söz sizin.



**Prof. Dr.  
Emin ÇARIKÇI**

**B**en size önce özelleştirmeyi tarif edeyim. Özelleştirme; Kamu Kuruluşları'nın mülkiyetlerinin tümünün veya sermaye payının %51'inin özel sektörde devredilmesidir. Bu şekilde hem mülkiyet özelleştirilmiş oluyor,

hemde yönetim özelleştirilmiş oluyor. Yani özelleştirme sıfırlama anlamına, tamamını satmak anlamına gelmez.

Sayın Prof. Deniz Gökçe her halde bir ekonomist değil. Sayın Gökçe'ye genelde Türkiye gazetesinde yazdığım şu kitabı takdim edeceğim: "Türkiye'de Ekonomide Güçlüklər ve Çözüm Yolları".

Şimdi döviz kuru olayını bir profesörün değerlendirememesi çok acı. Bakın beyler! Türk Lirası dünyanın en zayıf parası. Getirişi ister Faisal Finans kanıyla, ister başka bankalar kanıyla olsun %670'dir. Peki dolar-mark Türk parasından daha zayıf para midir ki %22 değerlendirildi? 89-90 yılında bunun yaptığı tahribat nelerdir? İşte burada birkaç tane makale var. Detaylı bir şekilde açıkladım. Ve bu savaşı verdigim için Yılmaz İktidara gelince hükümet programına koydu. Bu yılın ilk beş ayında ihracatımız artmadan, ithalatımız %38 oranında arttı. Şimdi Türkiye'deki iktisat tarihine bakarsak, özellikle 1980'den (24 Ocak Kararları'ndan) buyana ancak ithalat ve ihracat artışı aynı nisbettte olursa Türkiye sıkıntıya düşmez.

Şimdi düşünün neden 17 milyar dolar dövizimiz var? Sayın Hocam "sebebi sıcak para" dedi. Biraz açayım. Bunun formülü şu; 1989-1990'da döviz kuru %27 oranında arttırılınca herkes kanaat getirdi ki, döviz kuru enflasyon kadar pahalanmayacağı, %60-70'le TL üzerinden borçlanacağına, dolarla borçlanma daha ucuz. Aldım 100 milyon dolar, yıl sonunda %27 kur artışı, artı %12-13'de dışarıya faiz verildi mi, %40 maliyet yapar. Kredimi %40'a alabilirim. Bunu herkes yaptı.

Şimdi bu şekilde "dövizle borçlan" diyoruz, sonra buna "sıcak para" diyoruz. Bu paranın dış borç olduğunu Sayın Gökçe 10 kez tellafuz etti. Ben biraz sonra hayır diyeceğim. Dövizler hollaştı ve neticede bizim hakkımız olmayan çok miktarda dolar Merkez Bankası'na deildi. Şimdi bu ne olur? Bugün Bursa'da tekstil tezgahları dökümhanelere gitdiyor. Simdi bir de Gümüşlük Birliği'ne girdiğimizde Türk sanayisi felç olacak, her sektörü inceleyip, o sektörü dış rekabet gücüne erişebilecek şekilde modernize edemezsek, o zaman ekonomi kötüye gitmeye başlıdı mı, neticede bu sıcak paralardan takriben 8,20 milyar dolar ilke dışına gidecek.

Merkez Bankası Başkanı, Ankara Sanayi Odası'nda 31 Ekim 1990 tarihinde bakın ne diyor? "Merkez Bankası olarak bu kadar sıcak paranın girişi işimize yaramıyor. Bu kadar sermaye girmeseydi. Merkez Bankası döviz karşılığı 6 trilyon 800 milyar TL kadar para arzını genişletmek durumunda kalmayıacaktı. Enflasyon daha hızlı bir şekilde aşağıya inecekti". Yani o gelen 17 milyar dolar enflasyonu da köprüklüyor. Türkiye'de döviz darboğazı olmuştur. Ne zaman? 1980'de.

Şimdi acaba neden Türkiye'nin esas problemi dış borç değil de, iç borçtur? 1980'de 15 milyar dolar dış borcumuz vardı. Buna karşın ihracatımız 3 milyar dolar, işçi dövizleri 1,5 milyar dolar, turizm gelirleri 500 milyon dolar, toplam 5 milyar dolar döviz gelirimiz vardı. Yani 15 milyar dolar dış borcuna karşılık 5 milyar dolar. Şu anda Türkiye'nin 27-28 milyar dolar döviz geliri vardır. Bunu 56 milyar dolara oranlarsanız, 80'deki durumdan daha iyiyiz.

Şimdi biraz da iç borçlara bakalım. İç borç stoku 1991'de 93 trilyon, 1992'de 181 trilyon, bu yılın sonunda 320 trilyon olacak. Tahii bu borçlar Türkiye'deki tasarrufları emiyor. Devlet kendi bankalarıyla siz sanayicilere para dağıtıyor, kalmayınca da enflasyon artıyor. Nasıl ki, domates üretimi azaldığı zaman domates fiyatlarının arttığı gibi.

Biraz önce işçi ücretleri çok yüksek dedim. Hala da diliyorum. İşçi ücretlerinin yüksek olup olmadığını anlamak için aldığı para yeterli değil. Verimlilik açısından Türkiye'deki işçi Avrupa'daki ne göre 6'da bir, 7'de bir oranında daha az verimli. Verimli olsunlar, alıkları yüksek ücretle razıymı-

Nitekim, kamu sektöründe asgari ücretin 5 misli fazlasını alanlar var. Ben 10 milyon TL civarında alanlara söyleyorum, "Görevinizi yapın kardeşlerim". Bunun tedbirini almış olmam %20 kapasitede çalışırsa, bu kadar yüksek ücret olmaz. O kişilere zam vermeyin. Çünkü gidin belediyelere, 20 tane arahaya karşı 1580 tane şoför vardır. Bunlara diyorum "içinizde yapın" diye, yoksa benim işçinin parasında gözüm yok. Ben profesörüm, Temmuz 1993'ten önce 9.9 milyon Lira maaş alıyordu. İşçinin parasında gözüm varsa gözüm çıksın. Ama böyle bir uygulamanın varlığı, bir şoförün genel müdürden fazla para alması ekonomik, ahlaki, siyasi suçtur. TMO'da şu anda alacakları zamdan sonra kahvecinin, çaycının, şoförün maaşı 20 milyon liraya gelecektir. Et Bülk Kurumu'nda 10 milyon lira olacak. Hala bir kişinin yapacağı iş 3 kişi yapılırsa, ben ona karşıyım.

Özel sektörde gelince, özel sektörde işçi zaten verimli çalıştırılıyor. O adam 8-10 milyon Lira alıyaorsa, çalıştığı zaman helal olsun.

Şimdi ben onlara çatıyorum. Ama gönülm onlarla ve sizinle. Bakın her türlü tekellesmeye karşıysak, sendika en büyük tekeldir, buna da karşınız. Şimdi ücretlerin dondurulması mevzuatlara, anayasaya, babayasaaya aykırı gelebilir diye bir soru aklimiza gelebilir.

Geçen sene Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne gittim. Baktım bir çaycı. Kaç lira alıyoğsun dedim? 11,5 milyon, yazın ek gelirlerle 18 milyon dedi. Genel Müdür danışmanı ise 3,7 milyon alıyordu. Ben de bakan danışmanı olarak 3,7 milyon alıydum. Neden? Çünkü danışmanlık ücreti Genel Müdür'ün çiplak maaşını geçemez diyor. Şimdi 4,6 milyona çıkarıyorlar. Demek ki anayasaya aykırı değil, İLO standartlarına da aykırı değil. Çünkü Finlandiya tam üyelik için müracaat ettiği AT ile rekabet edemeyeceği gereklisiyle ücretleri 2 yıl doldurdu. Clinton 20 Ocak 93'de iktidarı devralırken kamu personelinin ücretlerini 2 yıl süreyle dolduracağını söyledi. Petrol Ofisi'nde 22 milyona kadar maaş alan işçiler var. Salim Bey, viedanınız el veriyorsa cevap verin.

**Erol YARAR :** Efendim konu hizâz dağılır gibi oldu, KİT'lere gelelim. KİT'lerin özelleştirilmesi hak-

kında görüşlerinizi alalım. Buyurun Sayın Deniz Gökçe.



**Prof.Dr.  
Deniz GÖKÇE :**

Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz ben daha çok özelleştirmenin tarihi ve uygulaması konularına girmek istemiştim. Bunun basit bir nedeni vardı. O da Türkiye'de özelleştirmenin olmadığıdır.

Bence rekabetin, oduyu yerde özelleştirme yapalı. Siz rekabet edecek kuruluşları özelleştirin, bu makbuludur. Tek olan devlet monopolünü özelleştirseniz, o zaman özel bir monopol oluşturur, temel prensibi ihlal etmiş olursunuz dedim.

Faiz-döviz kuru ilişkisi konusunda da şunu söylemiştim; Türkiye'nin iki tane derdi var. İç borç ve dış borç. İç borç faizi yüksektir, dış borçta kambiyo fiyatını getirir. Kambiyo da devlet tarafından ödenmek zorundadır. Devlet bu 50 milyar dolar borcun 40'ını taşırmıştı.

Ben Alman lisesi mezunuyum, sonra Siyasal Bilimler Fakültesinin ekonomi bölümünü bitirdim. Öğrenciliğimde üniversite sınavım 12. olarak kazandım. Sonra bir kurs sınavını da 1. olarak kazanarak Amerika'ya gittim. Ekonomi alanında doktora yaptım, 12 yıl ABD'de öğretim üyesliği yaptım. Şimdi benim nereyi okuduğum ne yaptığım önemli değil, söylediğim sözler önemli.

Sayın Emin Bey'in sözlerine kısaca cevap vereyim. Arkadaşlar bu ülke insanını, rakamları çok iyi biliyim, bilmesem konuşmam zaten. Bu ülke insanların elinde de milyarlardır dolar tutarında döviz tevdiyat hesabı var. Bugün bu 26 milyarın 7,5 milyar doları yurt dışındaki kişilerin açtığı transfer döviz tevdiyat hesaplarında yatıyor. Ülkemiz içindeki insanların bankada tutukları dövizlerin miktarı 17 milyar dolar. Ayrıca halkın elinde bankada tutmadıkları dövizler var. Onun için bu ülkenin insanı elinde

23-24 milyar dolar döviz tutmaktadır. O zaman bu kadar döviz piyasada dolaşırken döviz kurunun hızlı yükselmesi gibi bir şey olamaz. Ben konuyu arz ve talep prensibinin içine oturtmak istiyorum. Yazın turistlerin ve işçilerin gelmesiyle piyasadaki döviz arttı ve Markın kuru 7 bin lirada 4 ay durdu. Eğer insanlar elinde döviz bulundurup bankalarla döviz alışverişi içine giresse, döviz kuru hızlı artmaz. Ne zaman kur artışı hızlanır? Dövizin talebi arzından fazla olduğu zaman.

Şimdi Mart 89 seçiminden sonra Turgut Bey mağlub seçimde kaybetmesinin nedenleri konusunda 2 tane anket yaptırdı. Bir ankette halka "bana niye oy vermediniz" diye sordu. Cevap olarak şu alındı; "enflasyon çok yüksek". O zaman Merkez Bankası'na enflasyonu düşürün diye emir verdi. Enflasyonu düşürmenin dünyada 2 tane reçetes var; birisi Ortodoks reçete, yani bütçe açığını kapat, para arzını azalt, 1989'dan itibaren bunun uygulanması için itihatalar fonları döşürüldü. O yaz Temmuz ayına kadar etkisi görüldü. Ve enflasyonu kontrol altına aldılar. Onun için döviz kuru 89-90 döneminde yavaş arttı. Kasden yavaşlatılan döviz kuru bu yılki yavaş devalülasyondan farklıdır. ABD dolarının şuna kadar ki kur artışı % 40-44 civarında. Ama bu yılki yavaşlama kasden değil. Merkez bankası bunu çok iyi biliyor.

Merkez Bankası devalülasyonu hızlandırdığı için ne yapmalanız lazı? Türk lirası değil, döviz satın alacaklar. Zaten Türkiye'de yıllık %80 hızla para basılıyor. Daha fazla Türk lirası basması lazım ki dövizin değeri artınsın. Merkez Bankası bunu yapımı için döviz kuru yavaş artıyor, herkes döviz satmak, almak istiyor.

Şimdi gelelim özelleştirmeye. Türkiye'de yapılan özelleştirme hiç verime gitmemiştir. Siz Petkim'in %3-5'ini özelleştirmekle hiç bir şey değiştirememesiniz, sadece gelir elde edersiniz. Gelir elde etmek özelleştirmenin en kötü şeklidir. Çünkü gelir bu yılın problemini çözer, stok problemini değil. Özelleştirmenin en büyük günahı, bütçe açığını kapatmasıdır. Bütçe açığını kapatmak için özelleştirme yapmak gündehtir. Özelleştirme verimlilik ve rekabet için yapılır.

Ben özelleştirmeye taraftar bir insanım. Neden? Türkiye'nin 2 tane çıkar yolu var. Elimdeki Dünya

Bankası raporu ise "Türkiye'nin hiçbir çıkar yolu yok" diyor. "Türkiye önümüzdeki 10 sene içinde özelleştirme yapmadığı sürece 18 milyar dolar zarar içindedir" diyor. Eğer Türkiye özelleştirme yaparsa ve tam uygulamayı da onların dediği gibi yaparsak 7 milyar dolara indirmiş olacağız.

İnsanlar "özelleştirme artık bir tercih değil, zaruret" diyorlar. Şimdi bir konuya daha değinelim. KİT'lerle ilgili rakamlar vereyim. Türkiye'nin geçen yılı hükümet programında milli gelirin %12,6'sı kadar toplam bütçe açığı vermesi planlanıyor. Ve bunun toplamı geçen yılı hesaplamış göre 32 trilyon olacak. % 12,6 içinde KİT'lerin payına düşen %3 olacak. Baktığınızda 92'de KİT açığının gerçekleşmesi aynı şekilde %3 olmuştur.

TMO'nun Merkez Bankası'na borcu geçen yıl 11 trilyon lira idi, şu anda 13,5 trilyon lira. Yani KİT açığı genellikle tarımsal destekleme politikasından oluşuyor. Tarım destekleme politikası da bir tercih. Şimdi esas tercih burada Türkiye tarımı destekleyecek mi dekteklemeyecek mi? Özelleştirmenin arkasındaki esas, işin motoru bu. Bakan Turgut Özal tarımı desteklemedi, kaybetti.

ONDAN SONRAKİLER İSE DESTEKLİLDİ. ŞİMDİ BİZİM VATANDAŞI BİLİNÇLENDİRİLMİZ LАЗIM. TANIMI DESTEKLEMEMİZİN YÜKÜ NEDİR? PİT'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN İLK BAŞTA YANLIŞ DEDİM, ÇÜNKÜ REKABETSİZ ORTAM DOĞACAK.

Salim Uslu Bey dedi ki, demir yolu hiç bir ülkede özel sektörde değildir. Bu yanlış, ABD'de demir yolu özeldir, Kanada'da hem devlet demir yolu var, hem de özel demir yolu var. Araştırma yapılmış ve devletinki daha verimsiz, özel sektörünü ise daha verimli. İktisatta mülkiyet ile verimlilik arasındaki bağın varlığı veya yokluğu inkar edilemez, dünyada edilmemiştir. Geçen yıl Çin'de KİT'leri serbest bıraktılar, Yöneticileri serbest bırakıldı. Sonuçta verimlilik arttı. Önemli olan yöneticinin karar verebilmesi. Mülkiyet o kadar önemli değil.

Kamu bankaları tarihi bir oluşumdur. Vaktinde biz milli madencilik istedik, sermaye yok. Etibank'ın yanında Etilbank madencilik tesisi kurduk. Aynı zamanda Sümenbank'ın hunkası ile tekstil müesseselerini kurduk. Bu o zaman zaruretti, ancak dünya değişiyor.

Bankalar içerisinde 2 tanesi varki, sosyal politika içindir. Birisi Emlak Bankası, diğer Zimat Bankasıdır. Herkes konut sahibi olsun dedik. Tarimda çalışan insanlar bu ülkenin milli gelirinin her ne kadar % 50'sinden az bir kısmını üretiyorlarsa da, istihdarnın % 50'sini oluşturuyorlar.

Şimdi 2 tane konuyu ele almak lazım. Bir tanesi rekabet yasası. En önemli yasadır. Ayrıca kamu bankaları hususunda söyleyeceğim sudur; Yukarıdaki sosyal içerikli iki banka dışındaki kamu bankalarının bankacılık fonksiyonları devlet destekli bir özel bankayla çözümlenebilir. Sosyal içerikli bir takım problemleri ortadan kaldırmak için toplumun tümüne, problemin kaynağuna el atmamız lazım. Dememiz lazım ki, tırimın desteklenmesi KİT borçlanmasının %50'sini oluşturuyor. O da yüksek faizle enflasyona sebep veriyor.

**Erol YARAR:** Evet boyurun Arslan Yaman, söz sizin.



Arslan YAMAN:

**E**fendim, ben bir iki konudaki yanılılığı düzelterek söyleyeceğim. Salim Bey özellikle çimento sektörünün %40'nın Uzanalıların eline geçtiğini dedi. Bu yanlış,

İkincisi; Et Balık Kurumu, SEK ve YEM Sanayi'nde devletin pazar payları; SEK'te %25, YEM'de %68 mertebesindedir.

Üçüncü konu; özelleştirmede amacım insan olmalıdır. Kesinlikle kanlıyorum. İnsanlardan kaçış sadece işçilerimiz değildir. Tüketiciler ne olacak? KOI Başkanı değişikçe Türkiye'de özelleştirme düşüncesi değişiyor. Görüşüne katılmıyorum. Eğer kendilerinde somut bir şey varsa, haberdar olurum.

Şimdi Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin rehabilitite edilmesinin olmadığı görüşüne de katılmıyorum. Özelleştirme herseyden önce yeniden bir yapılmadır. Bu devletin ve ekonominin yeniden yapı-

lanmasıdır. 1982 tarihinden bu yana önceliği olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin özelleştirme işlemlerine başlanılmıştır.

Özelleştirme işlemlerinde temel bir amaç vardır. O da ekonominin rasyonelleşirilmesidir. Piyasa koşullarında Türkiye ekonomisinin yapılanmasıdır. Avrupa'nın ekonomik koşullarıyla rekabet etmek için üretim yapma amacıyla. Türkiye'deki özelleştirmeye yabancı sermayenin gelmeyeceği söylendi, buna kesinlikle katılıyorum.

Efendim, Hazine borçlarının hisse senetleri ile takas edilmesi hususu ile ilgili bir düşünce var. Hazine borçları değil de, çalışanların tasarrufu teşvik hesaplarındaki fonların KİT'lerin hisse senetleri ile takas edilmesi konusunda araştırma ve çalışmalarımız sürüyor. Ancak böyle bir takas kârlı Kamu İktisadi Teşebbüsleri için geçerli olabilecek, zarar edenler için geçerli olamayacaktır. Çünkü burada bu şirketleri kimin yöneteceğini gibi çok önemli bir soru karşımıza çıkıyor.

Çalışanlara satış konusunda da ben birşeyler söylemek istiyorum. İşçilere yönelik planlarımız var. Bu zamana kadar Teletas, Perkim, Fıregli Demir-Çelik Fabrikası'nın, Kars Yem Fabrikası'nın özelleştirme işlemlerinde işçilere hisse senetlerinin %10 eksigine satılması çalışmaları yapılmıştır. 2 yıl vadeli olunca neticeler alınmıştır.

Sabit gelirli hisse senetleri konusunda da bir şeyle söylemek istiyorum. 1950 tarihinde Fıregli Demir-Çelik Fabrikalarının hisse senetlerinin bir kısmı yore halkına satılmıştır. Enflasyondan dolayı yore halkı gelir elde edememiştir.

Şimdi bu Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin satılması hususunda uygulanan tekniklerin yanlış olduğu söylenilirse, biz bu konuda kendimizi savunmaya hazırız.

Bir şeyle daha ifade etmek istiyorum. Orman işletmesi şu anda 2 milyar lira kârlı bir işletme. Bu yıl sonuna kadar zararı 250 milyar lira olacaktır. Bu nün yalnızca 150 milyar TL'si birikmiş alacakların tahsil edilmemesinden oluşmaktadır.

PTT'nin ise şu anı kadar zararı söz konusu değil. Yalnız PTT'nin özelleştirilmesinde yani hizmetlere girişe özel kesim yatırımlarına imkanlar tanınma-

si suretiyle başlanılmak isteniyor. Bir görüşe katılıyorum, onun özelleştirilmesinin amacı gelir temini sağlamak.

Kamu tekellerinin özelleştirildikten sonra tüketicinin aleyhine sonuçlanacağı görüşüne katılmıyorum.

Şimdi hocamın söylediğ gibi özelleştirme Türkiye'de zaruret olmuştu. 1996 yılında ise Türk sanayinin çökmesi hakikaten işten bile değil. Bu kamu iktisadi teşebbüsleri ile AT sanayine karşı rekabet edilemeyeceği açıktır. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden ders alınarak, ülkemizde bu ağır yükleri düzeltme imkanına sahibiz.

Bir çarpıcı konuya değinerek, sözümüz bağlamak istiyorum. Şu anda özelleştirme kapsamında olan ve Hak-İş İşçi Konfederasyonu'nun "Özelleştirilmemsin" diye ortağı ayağa kaldırıldığı YEM Sanayi'nin de Türkiye'deki pazar payı %81'dir. Toplam borçlanan 760 milyar TL, toplam istihdamı da 1.476 kişidir. YEM Sanayine aktarılacak 760 milyar TL ile 15 bin kişiyi, bir aylık faizi olan 60 milyar lira ile de asgari ücretle 14 bin kişiyi istihdam etmek mümkündür.

İkinci bir konu, Almanya'da işçi ücretleri 2500 mark, Türkiye'de ise 3000 mark civarında. Kamu iktisadi Teşebbüsleri'ne aktarılması gereken para 1993'te 70 trilyon TL.

Bunların yapacağı yatırımlar da 30 trilyon TL'dir. Geriye kalan 40 trilyon ise sosyal maliyet olarak hepimizin üstüne yükler.

Deniz Hocama da bir cevap vermek istiyorum. Evet özelleştirme ile verimlilik arasında doğrusal bir ilişki kurulmamış. Ancak şunu belirtmek istiyorum; İngiltere'deki özelleştirme sonucunda verimlilik artışı net bir şekilde ortaya konmuştur.

**Erol YARAR:** Salim Bey, söz sizin.



**Salim USLU:**

Simdi şuradan başlamak istiyorum. Ben özelleştirme konusunda evet ve hayırda birini kabul noktasında zorlanmaya karşıyım. Yani doğrular vardır, yanlışlar vardır. Biz burada bugüne kadar özelleştirme konusunda yapılan çarpıklığı ifade etmek istedik. Tek yanı propagandaya işaret etmek istedik.

Bakın Sayın Tansu Çiller 28 Nisan 1991 tarihinde diyor ki; "Yillardır yatırım yapılmayan KİT'leri zam yapıyor diye kapatmak devlet terörüdür" diyor. Şimdi biz buna işaret etmek istedik.

Aynı Tansu Çiller, geçmişte ANAP döneminde özelleştirilen KİT'lerin özelleştirilmemesi için Anayasaya Mahkemesine başvuran Sayın SHP Genel Başkanıyla birlikte imzaladığı Koalisyon Protokolu'nda da diyor ki; "Özelleştirme büyük zararlara yol açar, ve satışı mümkün olmayan kuruluşların tasfiyesi ve kapatılması uygulanması ile birlikte yürütülecektir."

Biraz komik bir Türkçe, ama ben burdaki çelişkiye dikkat çekmek istedim. Kaldı ki, tek yanı propaganda açığa çıkartmak istiyorum.

Şimdi KOİ'nin geçmişte başkanlığını yapan Sayın Üstün Sanver, "özelleştirme silhaştan olmalıdır" diyor.

Bir başka husus; KİT'lerin haraç-mezat satılması hakkındaki iddiamı yeniliyorum. SEK/Süt Merkezi 500 milyarı vadeli olarak bir vatandaş'a satılmıştır. Sendika dört dönemlik bir araziyi 1 milyara almasına hazırıldı. Ancak siyasi bir bürokratin isteğiyle bir vatandaş satılmıştır. Kimseyi töhmet altında bırakmak gibi bir amacımız yok, ama gerçekler ortadır.

Demir-Çelik işletmeleri geçmişte bir siyasi iktidarin döneminde kurulmuştur. İşçi sayısı 32 bin, üretimi 1,5 milyon ton, işçi sayısı 22 bine, hatta 18 bine düşmüştür, yıllık üretimi 2,8 milyon tona yükselmiştir. Ama zarar etmemektedir. Bu örneği mülki-

yet ile verimlilik arasındaki bağın nasıl olacağı konusuna örnek vermek istedim, belli olmadığını belirtmek istedim. O zaman kâr eden, şimdi bu halde olmasına rağmen zarar ediyor. Bunu işçilerin üzerine yüklemektense demir-çelik yöneticilerine bakıp, "acaba KIT'lerin başında yeni Göknel'ler mi var" diye araştırmak lazım. Oturup, sormak lazım.

Bir başka husus; Demir-Çelik'lere kömür ve maden cevheri taşımıyor. Bunu taşıyan da Devlet Demir Yolları. Siyasi İktidar, DDY'nin zamanı çok, bunu biraz sübwânsel edelim. Büyüceden direkt para çikartmaktansa, taşınan cevherin taşıma değerini kirilacak eşya tarifesinden yapalım diyor. Böylece Devlet Demir Yolları'ni zarardan kurtarıcağız diye diğer KIT'ler zararlara sokuluyor.

Şimdi elimde Resmi Gazete var, Bakanlar Kurulu Başkanı Turgut Özal ve Kenan Evren'in imzalarıyla alınan iki kararın yayımladığı Resmi Gazeteler. Karar, "Et-Balık işyerlerinde grev yapılamaz. Burada grev yapılması doğrudan millî güvenliği ve halkın sağlığını etkiler" diyor ve biz 2,5 yıldır Danıştay'da mahkemedeyiz. Grevin halkın zararına olduğunu iddia etmek için 2 yıldır da bu hükümet direliyor...

Şimdi Sayın Arslan'ın söylediğii ile siyasi İktidarın söylediğii arasında fark var. Ayrıca bu KIT'lerin kamuâf faydalarnı söylemiyorum. Bâkin 1989'da biz Süt Kurumu'nda 11 gün süreyle grev yaptık ama, vicedanımız sizlâyarak. Çünkü süt işçisinin eline geçen para 2 milyon lira'dır. 10 milyon lira ücret alan işçi ne Et-Balık'ta ne de Süt Kurumu'nda vardır. Devlet ücretimizin %52'sini kesiyor, nereye harciyor bilmiyoruz.

Devlet alamadığı vergiyi işçi ücretlerinden çıkarıyor. Hangi siyasi amaçta kullanıyor, siz bolki değil ama, biz takip edebiliyoruz.

Özel sektör süt işine girer girmez. %50 zam yapıldı. Şimdi biz biraz dikkat çekmek istiyoruz. Bâkin bugün Süt Kurumu günde bin ton süt alıyor. Özel sektör günde bin ton süt alıp işleyecek duruma sahip değildir. Et-Balık Kunumu'nun yine aynı şekilde bugün 4 bin ton et işleyecek kombinaları var. Bugün bu iki sektörde yatırım yapmazsanız, yann sağlik kurumlarına yapmak zorundasınız.

Bir başka husus, Türkiye'de özel sektör ile kamu

sektörünün arasında birinin diğerinden fazla üretimi yaptığı gösteren bir bilimsel çalışma ortada yok. İstihdamın %75'ine sahip kamu sektörünün, istihdamı %25 olan özel sektör'e göre daha verimli çalıştığını duir bilgi var.

Ancak PTT'de Türkiye'de işçi ücretleri yüksek olan bir müessesesidir. Ama kar eden bir müesseselerden de bir tanesidir. Bunu nasıl açıklayacağımız? Yani yönetim mi sorumlu, yoksa başkası mı? Sermaye sorumlu. Tek başına ücretlerin üzerine sorumluluğu yüklemek veya tek başına bütün bankaların üzerine hele hele hâne yıldır KIT'leri ihlal eden işçiler olmadığı halde, yönetimde söz sahibi işçiler olmadığı halde, siyasi iktidarı sorunun dışında tutmak haksızlıktır.

Efendim! sendikaların özelleştirmeyi kabul edip etmemesi ayrı bir olay. Ama bizim bu konuda yayımlanmış dergilerimiz, toplantılarımız, kitaplarımız var. Diyoruz ki; Türkiye'de özelleştirmenin sosyal, yapısal, ekonomik altyapısı yok. Bunu tartışabiliyoruz. Özelleştirilecek KIT'ler, özelleştirilmeyecek KIT'ler nelerdir? Neden böyle oluyor? Bunu tartışalım.

İşte İstanbul Ticaret Odası bir toplantı düzenledi, Türk-İş, Hak-İş katıldılar. "Acaba bunlar ne diyor, ne yapmak istiyorlar?" diye merak edip bizi dinlediler.

Ve diyoruz ki; işçi ücretleri dondurulmamalı. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde işçi ücretleri dondurulup, fiyatları serbest bırakmak sosyal devlet anlayışına uygun düşmemektedir.

Bir başka husus; Türkiye'deki siyasetçi anlayışında tekelleşme devletin işine gelmektedir. Sendikacılığın tekelleşmesi de işine gelmektedir. Kanunları bağlı olarak kurulan sendika güclümlüdür. Buna da karşılık.

Bu özelleştirme konusundaki itirazlarımız konusunda "acaba bir yanlış mı yapıyoruz" diye sık sık özelestiri yapıyoruz. Meşhur UDİDEM'i tekrar inceledim. "Acaba biz mi haksızız?" diye. UDİDEM Programı'nda Sayın Çiller diyor ki, "KIT reformuyla vergi reformunu birlikte yapalım." Vergi reformuyla ilgili çalışmalarla yeni girişimmiştir. Bîrecek mi daha sürecek mi? Bilinmiyor.

Sermayenin tabana yayılması deniliyor. Demek ki,

sermayeyi tabana yaymak için özelleştirme yapacağız diyorlar. Biz, hem şu devleti bir sinamış olalım, hem de aramızda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışmış çok değerli yöneticilerimiz olduğu için bir işletme nasıl yönetilmiştir, bir işletme örneği ortaya koyalım diyerek KOI'ye müracaat ettik. Kamu Ortaklıği İdaresi'ndeki müracaat dosyamız burada, 22.1.1993 tarihli. Teminat olarak içinde zaten milyarlarca liralık kiđem tazminatımızı gösterdik. Bizim müracaatımız dikkate bile alınmadı. Hani sermaye tabana yayılacaktı. Ve açık artırma usulü satışlardan vazgeçikli. Şimdi pazarlık usulü satış yapılıyor. Ve şeffaflaşma ıddiasıyla iktidara gelen hükümet, kim ne söylüyor? Hiç birisini açıklamıyorlar.

Biz KİT'lerin özelleştirilmesine de talib olduk. Neler yapacağımız ve nasıl işleteceğimize dair bilgiler buradaki dosyada mevcut. Ama siyasi iktidarn bunları sendikaya, üreticiye verme gibi bir niyeti yok.

Simdi bakın, İstanbul Süt Fabrikası özelleştirildiği zaman süt fabrikası olarak faaliyet gösteremeyecek. Onaya çok büyük binalar yapılacak. İzmir Süt Fabrikası aynı şekilde olacak. Bunlar özelleştirilmiyor. Bunlar özelleştirilince işletileceğine dair bir madde özelleştirme şartnamesinde yoktur. Saian varsa biz talibiz, alacağız. Ama hize bunu verecek bir saimi yönetim istiyoruz.

Diger taraftan, dünyanın hiçbir yerinde 18 trilyonluk kredi soyadı Sabancı olsalar, soyadı Koç olsalar verilecek gibi bir vukuat yoktur. Bizde bu ülkenin insanyız. Bizim de hakkımız değil midir? İşte herkesin ağız dolusu küfrettiği İran'da elektronik sektörü özelleştirilmiştir. Orada çalışan her işçiye 40 bin tümen kredi verilmiştir. İşletme çalışıyor, eğer kâr ederse orayı asıl sahibi olan işçiye 5 yıl sonra iade edecekler. Bunun detayı var. Türkiye'de yapılan özelleştirmenin adımı değişti, ne derseniz olur. Onun için bu tür özelleştirmeye karşıyız.

**Erol YARAR:** Sayın Arslan Yaman, buyurun bir kaç soruya cevap verebilirsiniz.



#### Arslan YAMAN:

**S**i imdi süt meselesi bizim basın açısındanyla kamu oyuna duyurulmuştur, Sendikanın "biz hazırız, alabiliriz" demesi hiçbir anlam ifade etmez. Yasal olmayan bir başvuruyu bizim kabul etmemiz gibi bir olay söz konusu

değildir. Süt Kurumu'nun bazı işletmelerimize sendikanın başvurusu doğrudur. Şimdi beyefendinin söylediğî teminat 600 milyondan ibarettir. Eğer şahsen bunu bizden istemis olsaydilar, gider hatır ve gönüle binaen biz teminatı bulabilirdik. Olay işin siyâhî yürütülmemesine gidecek gibi geliyor bana.

Simdi bizim temelde çalıştığımız konu sudur; Çalışanlar, halk, hissedar olarak genel kurulda haklarını korumak suretiyle hissedar olabilir. Bunun da ötesinde bir çalışmamız var. 1988 yılının Şubat ayında halka arzedilen Teletash'da vatandaşın elinde olan % 22 hisseye yönetim kurulunda bir yer verilmesi söz konusudur. Böyle çalışmamız devam edecek. Kapalı kapılar arkasında hiç bir iş yapılmamaktadır. Bu sadece kamuoyunun denetiminden geçmesiyle kalıyor, devletin denetiminden de geçiyor.



#### Erol YARAR :

**T**oparlamakta yarar görüyorum. Sayın Emin Çarıkçı mal ve hizmet kazanılmadığını, bir sürü dövizin Türkiye'ye geldiğini belirtti. Esasında Türkiye'de enteresan bir döviz bolluğu yaşıyor. Sayın Deniz Gökc'e de bunu bir ekonomik gösterge olarak açıkladılar. Hakikaten Tür-

kiye bu dövizler ters dönünce ne yapacak?

Bu 24 milyar doları insanlar ellerinden çıkartmak istediği bir ortam ele allığında, ki bu ortam dövizin aleyhine dönüsen bir ortam olabilir, problemin ne olacağını tahmin edebiliyorum. Önlem olarak da Türkiye'de para basma haricinde bir şey olmayacağı.

Sayın Çarıkçı, bir sendika tekelleşmesinden bahsetti. Bu enteresan bir tekelleşme kavramı ortaya çıkardı. Türkiye'de sendika dedigimizde, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ bir de rakip olarak DISK çıktı. Ben baktım, sendikalar birbirinden işçi kapmak için bağılığı rekabet içindeler. Önemli olan sendikadaki tekelleşmeden nasıl vazgeçilir?

Sayın Deniz Gökçe de verimliliğin artırılması konusuna temas etti. Ve KİT açıklarının %649'nun TMO'dan, şeker fabrikalarından, Tekel'den kaynaklandığını söyledi. Çiftçilere yardım edilsin mi edilmesin mi diye sorular yöneltip cevaplandırmaya çalışıldı.

Sayın Salim Bey de özelleştirmeye karşı olmadığını açıkça ifade etti. Salim Bey'e verimlilik farkı konusunda soru soruldu, cevap alamadık. Ama benim incelemelerime göre ÇAYKUR'da 1'e 5, SEKA'da 1'e 4 olarak kamu ile özel sektör arasında verimlilik farkı var. İstisnalar olsa bile, bu istisna PTT olmamalı. Çünkü PTT kafasına göre zam yapıyor, zarar etmesi mümkün değil.

Sayın Salim Uslu'nun yönelttiği eleştirilerde en önemli, KOI'nın bizim fikrimizi almaması şeklindedir.

Konuşmamı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Özelleştirme uzun bir yokuş gibi görünüyor. Hiçbir konuda bir birleşme olmuş, gerek sendikalar gereksiz uygulayıcılar açısından. Biz şunu istiyoruz. Özelleştirme yapıldıken Türk vatandaşına ve ekonomisine yarar sağlamaz şekilde politikalar izlenmesin. Özel sektör tekelleri oluşmasın.

Şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki işçi ücretlerinde büyük bir dengesizlik var. Özel sektör ile kamu sektörü arasında müthiş bir ücret farkı vardır.

Bu toplantıdan çıkan sonuç; Özelleştirmenin derhal yapılması ve vatana hayırlı olmasıdır.



**MÜSİAD**

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

**GENEL MERKEZ**

Mecidiye Cad. No: 7/50

Tel: 0 (212) 267 40 37-38 / 274 12 66-67

Fax: 0 (212) 267 49 41

Mecidiyeköy - İSTANBUL

# ÖZELLEŞTİRME PANELİ

18 AĞUSTOS 1993



**MÜSİAD**

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İSADMALARI DERNEĞİ  
EKİM 1993